



Heemkundekring "Sint Achten op Boeckel"

Een blijde en tegelijk droeve gebeurtenis in Boekel.

(Publicatie "De Wanmeule" december 2008)



+

IN UWE GEBEDEN WORDT AANBEVOLEN
DE ZIEL VAN ZALIGER

Hendrikus Martinus Reijbroek,
geboren te BOEKEL den 31 Mei 1884 en over-
leden aldaar den 24 Mei 1910.

LID VAN DE H. FAMILIE.

Waarom zijn mijne smarten aanhoudend ge-
worden en heeft mijne doodelijke wond de ge-
nezing geweigerd. Jerem. C. 15, v. 18.

Vader, indien het mogelijk is, laat dien kelk
van mij voorbijgaan. Nochtans niet mijn maar
uw wil geschiede. Math. C. 26, v. 39.

Het einde mijns levens, o Heer, heb ik in
grootte pijnen doorgebracht, en toen ik het door-
gestaan had, was het graf mijne woonplaats.
Job C. 7, v. 13.

Ik heb den Heer aangeropen en Hij heeft mij
verhoord, uit mijn vreeselijk lijden heeft Hij mij
verlost en naar een beter leven overgebracht.

Ziet toe, waakt en bidt! want gij weet niet
wanneer de tijd daar is, gij weet niet wanneer
de Heer komt.

Ik bid u, mijne vrienden, dat gij mij te hulp
komt door uwe gebeden bij God.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.
300 dagen aflaat.

P. van Maren, koster, Boekel.

Op 24 mei 1910, vierde Pastoor Petrus Verkuijden zijn 25 jarig jubileum als pastoor van de H.Agathaparochie te Boekel. Op die dag werd om 10 uur door den Z.eerw.jubilaris een solemnele H.Mis opgedragen, geassisteerd door 4 Eerw. Priesters, allen geboortig van Boekel. De Z.Eerw.Heer Timmer pastoor te Lage Mierde, ook geboortig van Boekel, hield de feestpredikatie. Hij wees op het vele goede dat de jubilaris heeft tot stand gebracht in onze gemeente, voor het eeuwige maar ook voor tijdelijk welzijn van Boekel en haar nageslacht: o.a.het Liefdehuis met de bijzondere R.K.school en gasthuis, het verenigingsgebouw Sint Lucia en de luistervolle H.Sacramentsprocessie. Na de preekstoel verlaten te hebben, keerde hij daarop terug met de tijding, dat het pand van Theodorus van der Zanden aan de Molenwijk C 43 (nu Molenstraat 17) in brand stond. De kerk stroomde bijna leeg, ieder spoede zich zo vlug mogelijk naar de plaats des onheils om te helpen en te redden. Opeens verbreide zich de mare dat een zolder was ingestort en een vijftal personen zich daaronder bevonden. Met alle kracht werden ze terstond gered doch bleek dat Henry Reijbroek zulke hevige brandwonden bekomen had, dat hem terstond de H.H.Sacramenten der stervenden werden toegediend. Na een hevig lijden is hij de dag daarna overleden op een leeftijd van 25 jaar. Wie was deze Henry Reijbroek. Hij was te Boekel geboren op 31 mei 1884 als zoon van Adrianus Reijbroek en Jenne Mie Wijdevens. De vader van Henry was timmerman. Zijn moeder kwam kort na de geboorte van Henry op 19 november 1884 op een leeftijd van 35 jaar te overlijden. Vader Adrianus Reijbroek overleed op 23 maart 1908. Henry had geen broers of zusters.

Waarom deze genealogische gegevens?

Het is onze leden en ook andere, mogelijk niet bekend, dat voor een eventueel onderzoek naar je voorouders die in Boekel geboren, gehuwd dan wel zijn overleden, deze gegevens berusten in onze heemkamer en voor iedereen toegankelijk zijn.Eventuele hulp daarbij is aanwezig.

Het is maar dat je het weet.

Dat het pand aan de Molenstraat toen niet helemaal is afgebrand mag blijken uit de bouwvergunning die door de gemeente Boekel werd afgegeven aan Th.v.d.Zanden op 10 augustus 1910. Daarin word vergunning verleend tot de bouw van bijkeuken met stalling. Deze Klaas v.d.Zanden was een echte ondernemer daar hij behalve de molen op Het Gewandhuis ook nog een boterfabriekje runde, een transportbedrijf had met hoge karren en rijtuigen en een kolenhandel. In 1920 verkoopt v.d.Zanden de molen aan A.v.Grinsven en komt de boerderij aan de Molenstraat in handen van Willem v.d.Elzen waar nu nog zijn twee zoons wonen.

Onderscheiding.

De toen dienstdoende gemeenteveldwachter H. van Dijk die bij de brand aanwezig was, kreeg in december 1910 een bronzen penning van H.M.Koningin Wilhelmina en een loffelijk getuigschrift voor zijn menselijk hulpbetoon en voor zijn levensgevaarlijke redding.

Bronnen: Boekel in Oude Kranten deel 2.

Bart van de Ven